

## 2013 Sleutel cafés Hilvarenbeek – Annerveenschekanaal – Beerta – Moordrecht

### 20-4-2013 Hilvarenbeek

Aan het begin van het motorseizoen 2013, organiseerden Antoon Aarts van Wing service en Erik van Grunsven weer een sleutelcafé in het zuiden van het land. Het sleutelcafé vond plaats op 20 april 2013 bij Wingservice te Hilvarenbeek. De opkomst was boven verwachting omdat er ook een paar leden de moeite hadden genomen om naar Hilvarenbeek af te reizen zonder zich vooraf op te geven wat uiteraard geen probleem was. Het was een gezellige dag die eigenlijk bijna te kort was omdat er op alle fronten driftig werd gesleuteld en omdat een probleem dat vooraf werd omschreven als een probleempje toch wel een bijna onvindbaar probleem bleek te zijn. Maar uiteindelijk is alles toch weer goed gekomen en kon ook Bram weer tevreden huiswaarts keren. Verder werden er wat andere klussen ter hand genomen zoals een bandenwissel en wat ander algemeen onderhoud, maar de klap op de vuurpijl was toch wel dat de 500 van André voor het eerst sinds een paar jaar weer zijn eerste rookwolken uit de uitlaat blies. Lang verwacht toch gekomen zullen we maar zeggen. Naast het sleutelen was er uiteraard ook tijd voor het uitwisselen van kennis, het maken van een grapje en het nuttigen van een hapje en een drankje. Dankzij het hartelijk ontvangst van de familie Aarts, het ter beschikking stellen van de werkplaats met gereedschap, de kennis en de goede catering was het, naar mijn mening, een zeer geslaagde dag. Groeten Erik. En er zijn ook foto's van dit gezellige sleutelcafé.







### 6-7-2013 Annerveenschekanaal

voorlopig beeldverslag:





### 12-7-2013 Beerta

orig jaar helaas niet door gegaan maar ik wou graag een nieuwe poging ondernemen voor het organiseren van een eerste sleutelcafé in Beerta. Ondanks de vele aanmeldingen kwamen er ook bijna net zo veel afmeldingen.. gevolg, slechts 3 bezoekers. Maar.... PinkPop is ook klein

begonnen [leuk filmpje van deze dag](#) Groeten Mark Baan

### 3-8-2013 Moordrecht

*kleine reactie van Doede via het forum: Het was leuk om zo'n sleutelcafé eens te organiseren, bere gezellig! Jaren geleden heb ik wel eens een sleutelcafé georganiseerd op een industrieterrein. Toen lag de nadruk nog op het sleutelen. Maar kennelijk worden onze motoren zo goed onderhouden dat sleutelen niet meer nodig was. Alle motoren die kwamen liepen als het spreekwoordelijke zonnetje! Het maar goed was dat ik zelf een sleutelobject aanleverde. Daardoor kon het nog de naam sleutelcafé hebben. Het was de eerste keer bij mij thuis met een mooie opkomst zo midden in de vakantieperiode. Tot een volgende keer!*