

Sleutel cafés 2012 Heeswijk-Dinther – Annerveenschekanaal

15-4-2012 Heeswijk-Dinther

Het sleutelcafé in Heeswijk-Dinther is weer ten einde. Alle leden die zich op hadden gegeven waren ook nagenoeg aanwezig, wat inhoudt dat er vele nieuwe gezichten aanwezig waren die nog met elkaar moesten kennismaken. Naast het kennis maken en de gezellige praatjes werd er ook enthousiast gesleuteld. Zo werd er een complete spaghetti bos omgetoverd tot een normale kabelboom zoals Honda het ooit bedoeld had. Verder werd er gesynchroniseerd en andere stroomstoringen onder handen genomen. Wat mijn vrouw en mij betreft was het weer een geslaagde dag. Groeten Erik van Grunsven. Enkele foto's van deze dag:







12-5-2012 Annerveenschekanaal

Ooit vroeg ik wat moet er aanwezig zijn voor een sleutelcafe. Grote garage? Veel speciaal gereedschap? Een koffiezetapparaat was het antwoord. Nu zijn wij in het bezit van een koffiezetapparaat (en er is tegenwoordig bij ons ook stroom.....) dus het was alleen nog maar een kwestie van een datum prikken en er kon een sleutelcafe gehouden worden. Gisteren was het zover. Bordjes in de berm gezet, dorpsvlag uitgehangen, zithoekje gemaakt onder de carport met allerlei lectuur omtrent motoren. (Buurman bracht heel attent de nieuwste motorrijwiel met een heel artikel over de CB 350 met een stukje van Jasper erin die helaas niet aanwezig kon zijn omdat hij parket moest leggen....)Garage beetje leeggemaakt, koffiekant stond klaar en de soep stond te pruttelen. Alleen was de technische ondersteuning van de motorclub Gieten hem gesmeerd. De ene zat op zijn motor in de Eiffel en de andere was motorverkeersregelaar bij een wielervedstrijd dus we moesten de sleutelklussen zonder deze heren klaren. Om elf uur kwam Evert aangereden met zijn 400 Sport dus direct maar aan de koffie. Al van verre hoorden we dat er nog meer Honda's in aantocht waren en met luid geronk reden Ben en Gejo achter het huis. Ben op zijn nieuwe project, de 750 in oranje metallic met nog wel meer oranje getinte accessoires. Gejo op zijn mooie blauwe CB 650. Koffie met cake (vers gebakken en beschikbaar gesteld door de 3e buurvrouw) (buvrouw van 3 huizen verderop) Gezellig kletsend, koffiedrinkend en soep etend vloog de ochtend om. Ik heb er veel van geleerd. Wat puriteinen zijn, Gamma voorziet ook in vele motoronderdelen, Hammerite is een wonderverf, AC tion is een fantastische winkel voor zowel mannen als vrouwen.Ondertussen was ook Nico uit Ridderkerk gearriveerd... (wat je al niet doet om onder een verjaardag uit te komen) Nico viel met zijn neus in de boter. Weer koffie met cake. Ondertussen ronkten er voor het huis nog meer motoren alleen die waren van de vele jachten die door het kanaal voeren. Ja, Annerveenschekanaal is net klein Venetie. Intussen werd het toch tijd om iets "sleutelachtigs" te gaan doen en Ben wilde een nieuwe remlichtschakelaar monteren aan zijn 750. Na deze succesvolle sleutelactie werden de

motoren weer gestart en ging het huiswaarts. Ik vond het heel erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar dus tot volgend jaar en hopelijk komen er dan nog veel meer leden want wij eten de rest van de week nog soep..... groet Ina Oortwijn enkele foto's

