

2011 Sleutelcafe's

6-03-2011 IJsselmuiden



21-5-2011 Huizen

Alvast een sfeerimpressie.





8-10-2011 Hilvarenbeek

Op de rand van het motorseizoen 2011, organiseerden Antoon Aarts van Wingservice en Erik van Grunsven nog een sleutelcafé in het zuiden van het land.

Een verslag geschreven door Erik van Grunsven:

Het sleutelcafé in Hilvarenbeek is weer ten einde.

Niet gehinderd door de weersomstandigheden waren nagenoeg alle leden die zich hadden opgegeven aanwezig, zowel op de motor alsook met de motor op de aanhanger of lekker droog ingeblikt.

Verder waren er ook enkele leden die spontaan het initiatief hadden genomen om naar Hilvarenbeek af te reizen.

Het was een echt sleutelcafé, met niet alleen de nadruk op café maar zeker ook op het sleutelen.

Iedereen was zeer actief bezig.

Er werden carburateurproblemen opgelost en besproken, banden gewisseld, ontstekingen afgesteld en nog diverse andere werkzaamheden verricht.

Naast het sleutelen was er uiteraard ook tijd voor het uitwisselen van kennis, het maken van een grapje en het nuttigen van een hapje en een drankje.

Dankzij het hartelijk ontvangst van de familie Aarts, het ter beschikking stellen van de werkplaats met gereedschap, de kennis en de goede catering was het, naar mijn mening, een zeer geslaagde dag.

Graag wil ik, mede namens Antoon, iedereen bedanken voor deze leuke dag.

Antoon en familie namens mij hartelijk bedankt en de groeten aan iedereen.

Erik van Grunsven

een foto impressie:









11-9-2011 Bathmen

Het was een leuke dag daar in Bathmen, de nadruk lag zoals verwacht op cafe en behalve voor een bewonderende blik werd de sleutelruimte van Hennie niet betreden.

een beeld impressie:

een beeldimpressie:







