

SLEUTELCAFE' IJSSELMUIDEN 4 APRIL 2009

Geschreven door Gerald Buscher

Ik ben rond 10 uur van huis vertrokken naar Neede

Daar heb ik een kameraad opgepikt. Samen zijn we op de CB400 richting IJsselmuiden gereden

Na 1,5 uur kachelen kwamen we in IJsselmuiden aan.

Even op de plattegrond kijken waar we langs moeten. Maar helaas, de straat die we moesten hebben stond er nog niet op. Wijk nog in aanbouw stond er.

Nou, dat was ook zo , allemaal spiksplinternieuwe woningen. Hier en daar was de straat nog niet af maar daar hebben we weinig last van gehad.

Toen we om een uur of 12 aankwamen was er al volop bedrijvigheid. Mijn motor heb ik maar tussen de andere Honda's gezet. 😊

Na handen geschud te hebben heb ik snel een paar foto's gemaakt.

De uitgestalde Honda's: enkele foto's.

de uitgestalde Honda's:





ideaal sleutelproject: 2 cilinders en 1 nokkenas demonteren en je hebt een CB sohc





serius sleutelwerk aan de CB400F van Gerald:









Deze Honda CB 750 gaan we volgen tijdens de sleuteldag. Hiervan worden de carburateurs gesynchroniseerd en de ontsteking wordt juist afgesteld
Dit alles natuurlijk met de hulp van andere leden



Hier is de gemaakte film te bekijken (ongeveer vier minuten).
Na wat knip en plakwerk is dit het eindresultaat.

<http://www.youtube.com/watch?v=w9BvueGMQD8>

Adriaan en zijn vrouw, hartelijk dank voor de gastvrijheid! Ook de broodjes knakworst waren heerlijk En de koffie, thee en fris smaakten ook prima. Als je een keer in Boekelo bent, de koffie staat klaar hoor!

Ook de twee mannen die mij geholpen hebben met het afstellen van mijn CB400, bedankt hiervoor. Hij loopt weer als een zonnetje!!!

John heeft me geleerd de ontsteking met voelmaatjes en een multimeter af te stellen en Paul heeft het me geleerd met behulp van een stroboscoop lamp.

Tegen half vier was het weer tijd om afscheid te nemen en zijn we begonnen aan de terugreis. Met een opnieuw afgestelde Honda is dit geen probleem en we zijn ook zonder kleerscheuren overgekomen. Als afsluiting samen met mijn maat de bbq nog even aangestoken en de dag nog eens rustig doorgenomen. De conclusie van ons, 'dit is wel voor herhaling vatbaar'.

Tot de volgende keer

Groet, Gerrald Busscher

Close Print