

## SLEUTELCAFÉ IN RIJSSSEN



Door Adriaan den Broeder

Zaterdag 6 oktober was er weer een cb-sleutelcafé. Dit keer waren we te gast bij Jan en Anna Nijhof in Rijssen. Omdat er ook de motormarkt in Hardenberg was, gingen een aantal mensen eerst daar heen en later naar Rijssen.

Vanaf een uur of 12 liepen de oprit en garage van Jan vol. De catering was geweldig! Koffie, broodjes gehakt en kroket, patat en zelfs al pepernoten.

Het was vooral een dag om even lekker bij te praten, al vond er wel enig sleutelwerk plaats. Zo werden er de carburateurs van een cb 350 four gesynchroniseerd (eigenlijk al een standaard actie tijdens een cb-sleutelcafé) en werd er naar het laadprobleem bij een cb 750 four gekeken.

Tijdens dit soort dingen blijkt altijd dat meerdere mensen meer dan een weet. Er wordt overlegd en aan de hand van ervaringen komt er meestal wel een goede oplossing.

Al met al een hele gezellige dag.





**Close Print**