

2007 Sleutel cafes

SLEUTELCAFÉ ZEIST

Zaterdag 7 april werd het eerste CB-sleutelcafé van 2007 gehouden in Zeist. In een prachtige entourage van allerlei nog oudere motoren dan de CB Four was er de mogelijkheid tot sleutelen en bijpraten.

De meeste leden hielden het bij kennis maken, handen schudden en werden er allerlei (technische) wetenswaardigheden uitgewisseld onder het genot van koffie, fris en broodjes. Natuurlijk ontkom je er niet aan om een rondje door de showroom van Alltimers te lopen om allerlei motoren te bekijken. Een collectie van ongeveer 100 motoren vanaf 1914.



Het leek er op of het thema 'voorrem-revisie' was.

Van twee CB 550 fours werd de voorrem schoongemaakt en voorzien van nieuwe onderdelen. Het voordeel is dat er bij problemen altijd wel iemand in de buurt was die kon ondersteunen. Verder veel 'kijkers' die de kunst af kwamen kijken om de revisie zelf thuis te doen.



Jochem had een set meegenomen om carburateurs synchroon te stellen. Hiervan werd driftig gebruik gemaakt om diverse cb's weer mooi te laten lopen. Vooral bij een cb 550 is het resultaat goed hoorbaar.

Toen 's middags de zon nog doorbrak, grepen enkelen de mogelijkheid aan om lekker met een broodje op de stoep in het zonnetje te gaan zitten om aan de bruin-tint te werken.

Op het forum vind je meer informatie en ervaringen van dit CB-sleutelcafé. Het volgende CB-sleutelcafé staat gepland voor zaterdag 26 mei. De locatie is nog onbekend.

Al met al een bijzonder geslaagde dag! Titus nogmaals hartelijk bedankt voor de mogelijkheid om bij Alltimers deze dag te organiseren en de goede zorgen.



SLEUTELCAFE HILVARENBEEK, 26-5-07

Zaterdag 26 mei was er een CB Sleutelcafé georganiseerd. Dit keer waren we te gast bij Antoon Aarts in Hilvarenbeek.

Neem eens een kijkje op zijn website om een indruk van de locatie te krijgen www.wingservice.nl



2-6-2007 SLEUTELCAFE LEMMER

Zaterdag 2 juni is er een sleutelcafe geweest in Lemmer van 10:30 to 15:30 uur

We waren te gast bij Jachtwerf Maronier te Lemmer

Ook hier was de deelname gratis.

Voor koffie, etc wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Richard had een hele mooie en ruime locatie ter beschikking gesteld en dat was dus helemaal top.

Mooie opkomst en de naam deed z'n eer wel aan: sleutelcafe werd eerst meer gepraat dan gesleuteld, op het laatste was het andersom.



SLEUTELCAFÉ IN RIJSSEN





Door Adriaan den Broeder

Zaterdag 6 oktober was er weer een cb-sleutelcafé. Dit keer waren we te gast bij Jan en Anna Nijhof in Rijssen. Omdat er ook de motormarkt in Hardenberg was, gingen een aantal mensen eerst daar heen en later naar Rijssen.

Vanaf een uur of 12 liepen de oprit en garage van Jan vol. De catering was geweldig! Koffie, broodjes gehakt en kroket, patat en zelfs al pepernoten.

Het was vooral een dag om even lekker bij te praten, al vond er wel enig sleutelwerk plaats. Zo werden er de carburateurs van een cb 350 four gesynchroniseerd (eigenlijk al een standaard actie tijdens een cb-sleutelcafé) en werd er naar het laadprobleem bij een cb 750 four gekeken.

Tijdens dit soort dingen blijkt altijd dat meerdere mensen meer dan een weet. Er wordt overlegd en aan de hand van ervaringen komt er meestal wel een goede oplossing.

Al met al een hele gezellige dag.



