

Vanmorgen met Jan en Theo naar Gejo in Deventer gereden en vandaar binnendoor naar het Leesten.

Daar aangekomen stonden er al diverse leden te wachten even als een heleboel Spaanse adoptie honden die blij waren dat ze weer eens in het Spaans tegen elkaar konden blaffen .

Na een kop koffie vertrokken we voor een mooie rit onder leiding van Edwin over de Veluwe. Mooie stuurweggetjes met weinig tegenliggers, dat zal wel aan de temperatuur hebben gelegen. Even opgewarmd in Vierhouten bij een cafetaria .

Daarna naar het museum van Edwin voor de koffie met koek en de uitleg van Edwin.

Beetje fris maar een mooie motordag met 15 leden als ik het goed geteld heb.

Gr. Hennie

hieronder een beeldverslag



01 verzamelplaats



02 verzamelplaats



03 verzamelplaats



04 verzamelplaats



05 vader en zoon Aarts



06 lunch



07 museum Edwin van Sterckel