

Na 12 uur en 384 km weer thuis van de Toeterrit.

Eerst binnendoor naar Ommen in de mist en kou.

Daar stond Theo al te wachten om 08.00 uur maar helaas, de vermaarde ijstent was nog dicht. Samen naar Veendam gereden over Emmen met daar een koffiestop bij een prachtige zaak. Maar die zat ook nog dicht en Theo had ook niet gezien dat het een Nachtclub was, hij had trouwens ook niet genoeg geld bij zich zei hij.

Bij het inrijden van Veendam zagen we Kees Poel die ook moest tanken en ook wel zin aan koffie had. Na de inschrijving die trouwens gratis was incl. koffie, koek en een soep en consumptiebon vertrokken we met ongeveer 100 motoren over de markt.

Iedereen stond te zwaaien of ze nog nooit zulke mooie motoren hadden gezien.

En overal hingen de vlaggen voor ons uit.

Na een tussenstop met lunch en een motormuseum zij we heel Noord Oost Groningen door gereden, na een appel bij de zee bij Delfzijl reden we terug naar Veendam. Weer over de markt met heel veel publiek.

Ina bedankt voor de uitnodiging en Theo en ik hebben al besloten om bij goed weer volgend jaar weer mee te doen.

Ook diverse CB's gezien en visitekaartjes van de club uitgedeeld.

Hennie van Welbergen

Hierna een paar foto's van Theo



verzamelen in Veendam



verzamelplaats



cafe de Toeter



Lunchlokatie



lunchlokatie met lekkere broodjes



Gezellig druk hoog in Groningen

