

HOLTGAST AUGUSTUS 2007

KAMPEERWEEKEND HOLTGAST 2007

Met een aantal mensen van onze club zijn we naar Holtgast gereden in het weekend van 24, 25 en 26 augustus 2007 op uitnodiging van de Duitse CB Four Club.

Vrijdag ochtend vroeg uit de veren (wilde vooral niet te laat komen), alles opladen en op naar Harderwijk om er te verzamelen met Kees, Wil en Ronald. Vervolgens richting oosten om Adriaan in IJsselmuiden en Ben en zijn zoon Bas in Dedemsvaart op te halen en verder binnendoor naar het noorden, naar Holtgast.

Het was koeler dan in juni, toen we naar Edersee reden en dus namen we vlakbij Holtgast even een lunchpause om op te warmen en al vast te wennen aan het Duitse Dieet. Na die eerste schnitzelproeverij zijn we op zoek gegaan naar de camping.

In eerste instantie konden we niet zoveel CB's vinden bij het bikerhotel, maar na een paar rondjes lopen en veel zoeken vonden we eindelijk een klein achteraf veldje waar we konden staan. Ook de douches en het restaurant hebben we even verkend alvorens de tenten opgezet werden. In een hoekje tegenover de muziek en de bar maakten we kamp Holland op en we maakten direct vrienden met de paar Duitsers die er reeds stonden. En natuurlijk moest in hun gezelschap ook het eerste biertje gedronken worden.

Na al die inzegeningen zijn we gaan eten bij het restaurant van het bikerhotel en dat hebben we geweten! Maar goed dat we die middag al wat geoefend hadden, want er kwamen hele varkentjes op ons bord te liggen! De borden waren wat aan de kleine kant en ook de groenten werden in zulke grote getalen geserveerd dat zelfs de mannen met de grote ogen opeens erg kleine magen bleken te hebben.

Dag twee begon goed: lekker weertje en een beetje in de zon gezeten na een prima douche. Paul verliet ons om naar een bijeenkomst van de MZ club te gaan iets verderop. Na het ontbijt in de eetzaal van het hotel zijn we maar eens gaan toeren richting de kust. Op de terugweg naar de camping reden we langs een stoet motoren en opeens begon er één overenthousiast te zwaaien: Paul met zijn CB tussen de MZ motoren...

Terug op de camping even bijkomen van de rondrit met een biertje en een dutje. Natuurlijk wilde iedereen even rondlopen en andere CB'tjes kijken van de dagjesmensen en de nieuwkomers op de camping. Onze Duitse vrienden begonnen alvast wat hout te verzamelen voor Adriaan en Ronald.... vooruitziende blik! Vervolgens was de keuken weer open en deze keer kwamen de schnitsels wel helemaal op. De steak was trouwens ook erg lekker en gelukkig iets kleiner....poeh. Bij het vuur hebben we nog even bijgekletst met de leden van de Duitse club, die het erg leuk vonden dat we er waren.

Voor sommigen (Adriaan en Ronald) begon de zondag al vroeg: 7 uur opstaan en om 8 uur weg. Wil, Kees, Ben, Bas en ik zijn rustig terug gereden naar huis. Na een stop in Dedemsvaart en het afzetten van onze bagage zijn Kees, Wil en ik nog naar de Vehikel gegaan om er even rond te kijken en af te sluiten.

Al met al een heel gezellig weekend met veel eten, veel kletsen en veel lachen. Bedankt mannen! Volgend jaar weer... Coco

Close Print