

EDERSEE JUNI 2007

Kampeerweekend Edersee (D)

In het weekend van 7 tot en met 10 juni was het jaarlijkse treffen van de Duitse CB Four collega's aan de Edersee (bij Winterberg). Net als in voorgaande jaren hebben wij dit treffen met een aantal Nederlandse leden bezocht. Op donderdagochtend zijn we met een aantal mensen vanaf Harderwijk richting het oosten gereden: Kees Poel, John Klooster en ik. Onderweg pikten we Wil Merts op bij Amersfoort en we zouden Adriaan in Edersee met zijn zoon treffen. We zijn grotendeels binnendoor gereden (via Arnhem en Doetinchem) en in de buurt van Winterswijk staken we de grens over.

Na het opzetten van de tenten en het telefonisch geruststellen van de thuisblijvers kwamen Adriaan en zijn zoon Mark van 8 aanrijden en werd de 650 van de trailer geholpen.

Vrijdag en zaterdag hebben we in de omgeving onder leiding van John en zijn grote vriend TomTom geweldige ritten gereden. helaas was het zo ontzettend heet dat de meesten van ons toch best blij waren met een vervroegde terugkeer naar het campingterrein en het meer ter afkoeling. Vooral de zekeringen van John konden rust en kalmte gebruiken. Zoals John het zelf omschreef: ik heb inmiddels een zekeringenfobie! Elke twee meter sloeg een zekering eruit bij hem.

Close Print