

DUITSLANDRIT 20-5-2007

Een tortocht naaar de Ostmuhle net over de grens bij Oldenzaal / de Lutte

Het was een bijzonder leuke dag....

Met 4 Honda's, waarvan 3 sohc, en 1 Laverda richting Duitsland
inderdaad een zeer gezellige M.O.P (motor ontmoetings plaats)waar het een komen en gaan was van diverse motoren

jong en oud, nederlands en duits, mooi en lelijk.....enz.

Vanaf Duitsland een mooie route terug door het Twentse binnenland over mooie bochtige weggetjes dankzij onze voorrijder Theo die onze komst luid aankondigde met het mooie geluid uit zijn Laverda 1200

Hier enkele sfeerfotos...



Close Print