

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND

CB four weekend in Syke - Duitsland Oke hier een klein verslag van het weekend:

Het uiteindelijke vertrekpunt zou dus hier bij mij zijn in zwolle, en tegen 09.20 hoorde ik een heel bekend geluidje in m'n straat en ja hoor daar kwamen de heren aan.

Eerst ff heerlijk een bakkie koffie met een koekje erbij en ff geouwehoerd en gedaan zijn we na de 2e bak maar vertrokken richting syke (Dld), de lucht was een beetje bewerkelijk .

Via vele lekkere binnendoorwegen waren we beland in Duitsland de hele weg geen regen gezien, totdat we ong 70 km verwijderd waren van de camping, toen begon het ff flink te regenen, maar we zijn gewoon doorgereden en na een minuut of 10 in de regen was de boel weer opgeklaard, geëindigd in Syke op de kampeerplek waar al wat mensen aanwezig waren

Zo, de tentjes stonden, in die tussentijd had het weer even een klein beetje gemiezerd.

Onderweg was het eerste vergelijkend schnitzelonderzoek al plaatsgevonden het uiteindelijke testresultaat was matig (in vergelijking tot de schnitzelkwaliteit in edersee) Het 2e schnitzelonderzoek was redelijk, de schnitzel was goed alleen de saus overheerste te sterk

we kwamen terug van dat onderzoek op de campingplaats toen was het er al aanzienlijk drukker; er stonden al diverse tentjes meer de feesttent was redelijk gevuld, de muziek was passend te noemen. Het was al vroeg erg gezellig

eerst even wat foto's

30 km voor bestemming





De tenten staan nu eerst een lekker pintje



Lekker feest gevierd in de daar aanwezige tent, bar en muziek waren goed

Gaan snurken in onze eigen tentjes en de volgende morgen waren de vroege vogels al wakker om voor de rest van het team koffie te zetten





het gebied hierachter was speciaal voor de zeer zeldzame zeer laag vliegende zwaluw we hebben ze regelmatig laag zien vliegen daar die zaterdag hebben we lekker een beetje rondgetoured hier links daar rechts, m'n gps werd zo gek dat we op een gegeven moment weer dezelfde route gingen rijden, we hadden al besloten bij de koffie s'morgens dat we in bremen ff gingen shoppen

na veel omrijden kwamen we uiteindelijk in bremen uit, en zie daar een heel mooi terrasje in de zon (ik helaas geen foto van) en een leuke serveerster

daar zat ik ff aan de grote spezi en de rest aan de koffie met een bitterkoekje heerlijk zaten we daar in de zon, was echt geweldig weer, joe bar moest mee in de tanktas en zo reden we weer richting syke, richting de camping, zon scheen heerlijk, en ondertussen waren er een boel duitse cb rijders gearriveerd, dus we parkeerden de onzen voor de tenten en gingen f lekker rondlopen

En hier een paar van wat mij opviel. kijk zo hoort er eruit te zien





deze kleur is de cb750 K6 kleur (iig vind ik, en ik vond het heerlijk om daar 2 hele mooie motoren in die kleur te zien)
en er waren er nu zoveel cb's gearriveerd dat we het nog druk kregen met kijken hier een gedeelte van het team



en zo nog vele meer

hele mooie cb 550:



er was daar een cross baan aanwezig dus een van de duitse cb four bestuursleden had z'n dagelijks gebruik cb omgetovert tot een sandeaterkijk zo ziet een gebruikte misbruikte cb eruit, ik vond het heerlijk om zo iets te zien, dikke noppenbanden erop en gaaaaaaaaaaaaaaaaaan



en het was er lekker druk nog ff een piccie



uiteraard moest er even het thuisfront jaloers gemaakt worden met het mooie weer wat we hier hadden



ff bellen (let op de korte broeken, ja het was echt zo warm Geen ontvangst?? Hoe moet ik nu m'n mening doorbellen ? Na al dat moois werd het tijd voor het nuttigen van een warme hap, en gelukkig hebben we een multifunctioneel testteam dus zowel voor het kijken naar mooie cb's, hebben we ook oog voor het testen van de schnitzels en de bediening ervan

ik moet eerlijk zeggen de bediening was bij dit schnitzelrestaurant prima voor elkaar, zowel qua bediening

(leuke serverster) als kwaliteit, alleen de bereidingstijd van de schnitzel viel ons testteam wel tegen dus werden we ff olijk



piccies :



Maar na gebrachte testwaar waren we ineens heel erg stil, persoonlijk vond ik dit de beste schnitzel van dit weekend

maareh het was idd toppie en bij mij maar 740 in totaal op de teller, moet het verhaal van de beker en de winkelhaak nog vertellen off laten we dat nog ff wachten foto van de inscriptie van de meest zeldzame beker (is er maar een van in de wereld en die is in bezit van een ons bekend lid van het testteam) de foto is redelijk

het test-team weet wat erop staat



Jammer dat er niet meer nederlanders waren, het was lekker dicht bij huis (op de heenweg de verste was 320 km) het was echt gezellig en lekker low budget

John Klooster

Close Print