

InFourMail Juni 2018

[Campaign Preview](#)
[HTML Source](#)
[Plain-Text Email](#)
[Details](#)
[View this email in your browser](#)


In deze InFourMail

Van de voorzitter

ALV 2018 en treffen

Afscheid Hennie van Welbergen Regiocoördinator Oost

Sleutelcafé midden Nederland

Agenda

Van het Fourum

Van de voorzitter

Op 2 juni hebben we als club onze jaarlijkse ALV gehad, er was een mooi aantal leden aanwezig om aansluitend een werkelijk prachtige toertocht te rijden. In onderstaande kop over de ALV en het treffen vind je een - zeer beeldend en natuurgetrouw door Gejo beschreven - beeld van wat zich in dat weekend heeft afgespeeld. Het is wellicht wat lang om te lezen als je deze InFourMail op een telefoon leest: open de mail op de computer en geniet!
"What happens in Zeumeren stays in Zeumeren"

Hennie van Welbergen heeft aangegeven helaas te stoppen als Regiocoördinator Oost, ook hierover meer in deze InFourMail.

Motorgroet,
Eric

ALV 2018 en treffen

Verslag van een ruig weekend van de CB Four Club

Twee weken voor het juni-treffen / ALV (algemene leden vergadering) ging het mis: de accu van mijn motor werd niet bijgeladen. Koolborstels van de dynamo

ms. de accu van mijn motor werd niet bijgeladen. Koelborstels van de dynamo vervangen, andere spanningsregelaar/gelijkrichter en ik had weer 14,2 Volt aan de accu. Vrijdag 1 juni vrij, de motor al vroeg bepekt. Ik nam mijn eigen tent mee om deze uit te proberen en vertrok zo rond 13.30 uur naar Voorthuizen, een lange tocht van zeker een uur binnendoor.

Na 2 kilometer hield mijn 650 er mee op, alle lampen en controlelampjes uit, helemaal dood. Het eerste waar je dan naar kijkt is de hoofdzekering van 30 Ampère. En jawel hoor, deze was doorgeslagen. Gelukkig een reserve bij me dus na 15 minuten weer verder. Onderweg een miezerig buitje regen maar dat is het voordeel van een drielagen pak: hij is volkomen waterdicht. Rond 14.30 was ik op de camping en gelijk mijn tent opgezet omdat het nog wel meer zou kunnen gaan regenen. Fluitje van een cent. In plaats van een luchtbed had ik een veldbed meegenomen, aanbieding bij de Gamma. Deze paste net (niet) in de tent: de punten raakten de binnentent heel iets maar er stond niet te veel spanning op dus het kon wel.

Nu gauw even de motor verplaatsen want hij stond op de stenen naast de picknicktafels.

@@#\$\$%# hij startte niet meer, accu bijna leeg. Zoals je weet heeft een 650 geen kickstarter en is aanduwen in het zand geen optie dus leve de Wegenwacht. Inmiddels waren Eric en Albert ook gearriveerd en zo konden we samen naar een niet werkende motor kijken. Na 45 minuten kwam de Wegenwacht en ging hij aan de slag. De accu aan de snellader en een en ander doormeten. Conclusie volgens de Wegenwachter: spanningsregelaar kaduuk. Dit had ik twee weken daarvoor ook, toen omgewisseld met die van mijn andere 650 en hij bleek niet stuk te zijn. Accu was weer vol dus ik besloot naar huis te rijden en van motor te wisselen. De volgende dag zou ik de toertocht voorrijden dus tijdens de toertocht stilstaan is geen optie. Het was nog licht en ik kon daarom zonder veel stroomverbruikers naar huis rijden (zonder verlichting) en veilig thuis gekomen. Onderweg goot het van de regen maar gelukkig had ik mijn waterdichte pak aan. Dit werkt alleen als je ook de binnenrits dichtdoet. Dat was ik vergeten dus toen ik thuis was vroeg mijn vrouw of ik in mijn broek geplast had: als blikken konden doden. Kofferrek omgezet na het nodige sleutel- en boorwerk: niets verschilt zoveel van elkaar als 2 650's (een Z en een CA). Thuis gegeten en op mijn blauwe 650 terug naar de camping waar ik om 22.30 arriveerde. Inmiddels waren Kitty en Jochem ook al op de camping dus het was 's avonds nog gezellig.

De volgende ochtend vroeg op om te ontbijten. Grandioos verzorgd door meester-kok Albert B. De eieren van Albert zijn sindsdien wereldberoemd. Daarna nog wat boodschappen gedaan voor de lunch en de voor de pauze van de toertocht. Vanaf 09.30 kwamen de leden in grote getale binnenstromen. Uiteindelijk waren we tijdens de ALV met 24 personen waaronder 3 bestuursleden. Na een terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018 was er de

bestuurleden. Na een terugrit op 2017 en een voorrit op 2018 was er de meedogenloze controle van de kascommissie, bestaande uit Jochem en Coco. Het bestuur zweette inmiddels peentjes maar gelukkig was de kascommissie tevreden en kon het bestuur weer opgelucht ademhalen. Tijdens de rondvraag hield kameraad Doede B. nog een verhandeling over het ontwikkelen van minder vervuilende benzine zonder toluen en benzeen. We hebben er 's avonds bij het kampvuur nog vaak aan moeten denken.

Na de lunch kwam de toertocht, een tocht door de Gelderse Vallei met afwisselend weilanden, bossen, bergen (Amerongse berg) en dijken. Tijdens de pauze op de Amerongse berg zag ik dat ik 4 gemiste gesprekken had op de telefoon. We hadden onze penningmeester achtergelaten op het toilet van de camping en zijn zonder hem weggereden. We schaamden ons diep. Gelukkig kende hij in grote lijnen de route dus na een minuut of 5 op de Amerongse berg konden we hem weer in onze armen sluiten. Tijdens de route hebben we twee maal nog een extra stukje gereden omdat er vreemde kronkels in de route zaten door het omzetten van GPX (Garmin) naar ITN (TomTom) waarbij er teveel routepunten in zitten.



Uiteindelijk waren we om 17.30 weer op de camping. Om 18.00 uur ging de barbecue aan onder leiding van chef Albert B. Er was ruim voldoende voor iedereen. Na de BBQ wilden we wel een kampvuur maken maar dit moest op een centrale plek niet dicht bij ons bivak. Eric ging bij de campingbassin hout halen. Wat schetst onze verbazing: Eric kwam terug met een kruiwagen hout en een oude wasmachinetrommel om een kampvuur te maken. Hij had waarschijnlijk al zijn charmes in de strijd gegooid bij de camping eigenaresse om dit voor elkaar te krijgen. We zullen het nooit weten want niemand was erbij. Bovendien hadden we ons in 2017 keurig gedragen dus wellicht speelde dat ook mee.

Tip voor het maken van een kampvuur: doop een stok in de tank van CB 750 en steek deze (= de stok, niet de CB) aan. Succes gegarandeerd.





Het was een gezellige avond rond het kampvuur waarbij alleen de 12 allersterkste leden zijn overgebleven. Volgende ochtend ontbijt in het Steenuiltje, de kantine van de camping (de eieren waren goed verstopt). Was lekker maar kon niet tippen aan het ontbijt van onze eigen meester-kok. Daarna opruimen, spullen inpakken en naar huis.

Eric had als aandenken een speciaal biertje gebrouwen voor elke deelnemer. Het thema was dit jaar 40 jaar CB 650. Uiteraard werden ook de oudere types niet vergeten en had elk type zijn eigen etiket. Er waren nog aparte flesjes met "Treffen 2018" voor leden zonder CB maar wel met een Honda of voor mensen met een Ducati. Het begint een traditie te worden die, wat mij betreft, volgend jaar voortgezet mag worden, zowel het speciale bier als het kamperen.

Samengevat: een grandioos weekend met redelijk weer, goed eten en drinken en gezellige mensen, een weekend zonder pech of valpartijen en dat is ook wat waard. Toch jammer dat niet meer leden dit mee konden maken. Als we dit in 2019 weer doen, hopen we op een nog grotere opkomst.

Afscheid Hennie van Welbergen Regiocoördinator Oost

Jarenlang heeft Hennie van Welbergen zich als Regiocoördinator Oost ingezet voor de club. Helaas is het op dit moment niet mogelijk om zich met volle kracht op die functie te storten, en daarom heeft Hennie aangegeven dat hij het Regiocoördinatorschap voor nu aan de wilgen hangt.

Ik denk dat ik namens iedereen bij de club kan spreken als ik zeg: heel erg bedankt voor je inzet, enthousiasme en altijd warme welkom op de diverse sleutelcafés 🤔 😊

Dit betekent dus dat de club op zoek is naar iemand die deze functie op zich wil nemen. Als je interesse hebt, laat het weten!

Sleutelcare midden Nederland

Door Albert Beukers is bij Johan Kole een sleutelcafé georganiseerd, die is vrij laat ingepland maar desondanks toch mooi bezocht. En er is écht gesleuteld! Zie dit [topic](#) op het Fourum voor meer nieuws.

Agenda

Er staat veel op de agenda, hier een bloemlezing uit de evenementen:

Juli 2018: sleutelcafé Noord, Albert de Groot

Augustus/september 2018: sleutelcafé Oost, Hennie van Welbergen

Augustus 2018: drielandenweekend, Jan Nuy, Hans van den Berg

Van het Fourum

Veel is te lezen op het Fourum. Wist je dat je met de knop "Toon ongelezen berichten" de berichten kunt zien die je nog niet gelezen hebt?



Copyright © 2019 CBfourclub, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Honda CB Four Club Nederland

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#)

This email was sent to << Test Email Address >>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

CBfourclub · Van Laersweg 20 · Zwolle, OV 8017AR · Netherlands



